



Knivsta söker kanadensare

I Knivsta lokalavdelning finns barngrupper som tycker det är roligt att ge sig ut och paddla kanot. Tyvärr är deras flotta av kanadensare begränsad och några av båtarna är i ganska dåligt skick.

Nu söker de fler kanadensare.

Om någon av er har en kanadensare hemma på tomten som inte används, hör av er till Friluftsförbundet i Knivsta.

Du kan göra många barn väldigt glada!

Ta kontakt med Magnus Simonsson på 0708-29 36 93 eller knivsta@friluftsförbundet.se

Första I Ur och Skur på Österlen ▶

Text och foto Fabian Rimfors

När lilla Brösarp på norra Österlen öppnar en I Ur och Skur-avdelning låter man barnen odla sitt eget tak, för att i nästa andetag äta upp det. Det handlar om det gröna taket på vindskyddet som föräldrarna byggt åt barnen. På invigningen i slutet av maj planterade barnen taklök och mumsade sedan i sig en kulinarisk taklökswok. Samtidigt deklarerade skolledningen att Brösarps skola siktar på att bli den blott andra kommunala skolan i Sverige med I Ur och Skur-pedagogik upp till årskurs 6. IUS Utsikten Brösarp omges av nästan 3 000 hektar naturreservat inom en mils radie och har med andra ord gott om utrymme att växa. Sugan på att smaka taklökswoken? Följ QR-koden här nedan!



Stavgångsbrännet

För 10:e året i rad arrangerade Friluftsförbundet Stavgångsbrännet i Hagaparken norr om Stockholm.

Denna gång avnjöts loppet i strålände sol och skön vårvärme.

Ungefär 250 personer deltog i loppet.

Det gick inte att ta miste på att de

som är med är nöjda och njuter av

loppet. Det avslöjade deras leenden

och kommentarer när de kom i mål.



Premiär för ny riksstämman

Sista helgen i maj genomfördes Friluftsförbundets Riksstämman. För första gången fanns där representanter för regioner och lokalavdelningar istället för distriktsförbund. Diskussionerna präglades av en konstruktiv och respektfull anda och inga stora överraskningar klubbades igenom.

På söndagen valdes Ragnar Santesson till ny ordförande för Friluftsförbundet för en period om tre år.





Barnens Turistbyrå

Nöjesparker, charterresor, eller vandringar i djungeln. Många föräldrar slår knut på sig själva för att hitta riktiga roliga aktiviteter till barnen. Men kanske är längst bort inte alltid bäst.

Nu finns Barnens Turistbyrå där barn hjälper andra barn att i stället upptäcka äventyret runt hörnet.

Når Gösta började skolan för två år sedan fick han frågan vilka länder han hade varit i. »Abisko, Costa Rica, Skåne, Finnhamn, Grekland och Göta Kanal« svarade han. Göstas mamma Jenny Engström, som jobbar på Svenska Turistföreningen, slogs av att det kanske inte alltid är de längsta resorna som gör störst intryck. Kanske kan det till och med vara så att vårt vuxenperspektiv på vad som är spännande och roligt sätter käppar i hjulet?

– Därför har vi startat Barnens Turistbyrå, berättar Jenny. Där får barn tipsa barn om bra ställen som är värda att besöka. Barnen får visa vad de gillar och hjälpa andra att hitta äventyren.

Vad barnen tipsar om varierar från stort till smått. Här samsas gruvor och djurparker med klätterträd och myrstackar.

– Det behöver inte kosta skjortan att göra något roligt tillsammans, säger Jenny. Äventyren finns ofta runt knuten, särskilt om du frågar barnen.

Hos Barnens Turistbyrå kan barnen bidra med egna tips och hela familjen kan leta utflyktsmål till helgen, semestern och kvällsutflykten. Självklart tipsar STF om bra vandrarehem i anslutning till barnens tips.

Läs mer och kom med dina tips på www.barnenstulistbyrå.se



Ebbot Nielsen, 4,5 år
går på I Ur och Skur Brösarp Utsikten

Mitt favoritställe Äppelträdet hemma i trädgården i Eljaröd

»Där leker jag ofta. Ibland klättrar jag jättehögt.«



Liv Berndtsson, 3 år
går på I Ur och Skur Tummen

Mitt favoritställe Karlskoga

»Där bor Blanca. Det är en stor, gul hund som är väldigt busig. Ibland ger hon inte tillbaka pinnar som vi kastar till henne.«



Leo Rimfors, 3 år
går på I Ur och Skur Brösarp Utsikten

Mitt favoritställe Skidbacken hos farfar i Brösarp

»Mitt roligaste är att åka skidor och grilla korv. Jag bygger en stor koja där nu också.«



Febe Klemensson, 6 år
går på I Ur och Skur Tummen

Mitt favoritställe Lekparken på mitt sexårs

»Där finns det en klätterställning med ett fågelbo i, som är stort så man kan vara i det.«



Viggo Jansson, 5 år
går på I Ur och Skur Tummen

Mitt favoritställe Skogen

»Den här skogen är bäst. Här man leka och ibland hitta en koja. Titta där till exempel!«